

# Presentatie gedachteniskaartjes

<p>In liefdevolle herinnering</p> <p><b>Herman Louweren</b> Hendrikus Lambertus</p> <p>echtgenoot van</p> <p><b>Saskia Louweren-van der Putten</b></p> <p>* Schagen, 1 februari 1941 † Schagen, 11 april 2019</p> <p><i>Het ruisen van de wind Het ritselen van een blad Het koeren van de duiven En nu alleen nog maar stilte om ons heen</i></p> <p>Wij danken u voor al uw steun en medeleven die wij mochten ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van Herman.</p> <p>Saskia Louweren-van der Putten Pauline en Henny, Frederique en Sander Kleinkinderen</p>	<p>Herman was een eerlijke en trouwe man. Hij stond altijd klaar voor ons en had een luisterend oor voor iedereen. Hij was dol op zijn kleinkinderen en ging graag met ze naar de speeltuin. Ook gaf hij ze vaak stiekem een snoepje. Herman heeft een moeilijke jeugd gehad. Zijn moeder overleed toen hij tien jaar was en zijn vader vlak voordat hij ging trouwen. Ook speelde zijn gezondheid hem regelmatig parten. Zo belandde hij met 50 jaar in de WAO. Hij vond het heel erg toen hij, vanwege zijn gezondheid, afstand moest doen van zijn mooie paarden. Hij ging graag fietsen met Saskia als het mooi weer was en dat hebben ze ook veel gedaan. Herman hield van de natuur en kwam graag in Duitsland en Luxemburg. Hij zorgde ervoor dat zijn gezin niets tekort kwam. Zijn gezin stond op de eerste plaats. Herman en Saskia zouden over twee dagen vijftig jaar getrouwd zijn, helaas heeft het niet zo mogen zijn.</p> <p>Herman, we zullen je missen. We houden van je! Veel liefs.</p>
--	---

<p>In liefdevolle herinnering</p> <p><b>Herman Louweren</b> Hendrikus Lambertus</p> <p>weduwnaar van</p> <p><b>Saskia Louweren- van der Putten</b></p> <p>* 1 februari 1941 † 11 april 2019</p> <p><i>Wij danken u van harte voor uw belangstelling en steun die we van u mochten ontvangen tijdens zijn ziekte en na zijn overlijden.</i></p>	<p>Herman is op 1 februari 1941 is geboren in Schagen. Hier groeide hij op in een groot gezin met vier broers en twee zussen. Hij heeft vanaf zijn 14<sup>e</sup> altijd hard gewerkt en is hier pas mee gestopt toen hij de leeftijd van 78 jaar had bereikt. De hobby's van Herman waren tuinieren en het houden van duiven. Dit deed hij met veel plezier.</p> <p>Op 2 maart 1957 is Herman getrouwd met Saskia. Hij was dolgelukkig met de geboorte van Freek. Hij was enorm trots op zijn zoon en dit is hij tot op zijn laatste dag altijd geweest.</p> <p>Op 6 juni 1995 ging Freek trouwen met Dinie en werd Herman al snel opa. Toen kon zijn geluk helemaal niet meer op. Als iemand een trotse opa was, dan was hij het wel. Wat heeft hij zijn kleinkinderen verwend.</p> <p>Op 5 mei 2009 kwam er helaas een einde aan het leven van zijn dierbare vrouw Saskia. Hier heeft hij veel verdriet van gehad. Maar Herman was sterk en heeft de draad weer opgepakt. Hij was zeer dankbaar dat wij al die jaren zo goed voor hem gezorgd hebben.</p> <p>Op woensdag 11 april is er een einde aan zijn leven gekomen en is het kaarsje gedoofd. Herman en Saskia zijn nu weer samen in de hemel en zullen schitteren als de mooiste ster.</p>
--	--

In dankbare herinnering

**Herman Louweren**  
**Hendrikus Lambertus**

levenspartner van

**Saskia van der Putten**

\* Schagen, 1 februari 1941

† Schagen, 11 april 2019

*In mijn leven kende ik zware tijden,*

*nu ben ik verlost uit mijn lijden.*

*Dank aan allen die ik achterliet,*

*die mij hebben gesteund*

*in mijn laatste verdriet.*

Onze Herman,

Was de jongste van de zes en een  
echte dierenvriend.

Lang woonde hij samen met ons moeder,  
totdat Saskia in zijn leven kwam.

Hij ging met Saskia op vakantie en daarna  
gingen ze snel samenwonen.

Samen gingen zij naar de paardenconcoursen  
waar Herman zo ontzettend van hield.

Onze Herman,

Een man van weinig woorden

met het hart op de juiste plaats.

Hij was de man van Saskia's dromen.

Een vader en opa voor de kinderen  
en kleinkinderen.

En een lief baasje voor zijn hond Bobby.

We zullen hem missen.

Saskia

*Ik dank u van harte voor uw belangstelling  
en steun die Herman en ik van u ontvingen  
tijdens zijn ziekte. Dank ook voor uw troost  
en medeleven na zijn overlijden.*

*Niets wordt gevormd.  
Niets sterft.  
Alles verkeert eenvoudig  
in overgang.*

**Herman Louweren**

echtgenoot van

**Saskia Louweren-van der Putten**

1941 | 2019

*Bedankt allemaal voor jullie steun,  
hulp en aanwezigheid!*

Lieve Herman,

Je strijd is gestreden.

Het leven was soms zwaar,

maar jouw liefde

houdt ons allen bij elkaar.

Je liefde, kracht, je warmte en je lach...

Ik zal je missen, iedere dag.

Saskia

Lieve pap,

Je wou nog zoveel voor me regelen,

nog zoveel voor me doen, maar pap,

je hebt al zoveel voor me gedaan...

Ik zal je zo missen pap.

Pauline

Lieve opa,

Ik had heel graag wat meer tijd met je

door willen brengen, maar in mijn

herinnering leef je voort.

Ik zal altijd aan je denken.

Henny

Beste opa,

Je was de allerliefste opa.

Wat moeten we zonder jou en wie

moet er nu al die snoepjes opeten?

Ik zal je missen.

Frederique

*Treur niet dat ik gestorven ben,  
maar wees blij dat ik geleefd heb.*

Ter herinnering aan

**Saskia Louweren-  
van der Putten**  
Frederica Angelica Maria

\* 1 februari 1928

† 11 april 2019

Ons mam groeide op in een gezin met dertien kinderen, waar veel aandacht voor elkaar was. Toen ze ons pap leerde kennen, aan het eind van de oorlog, was dat geen gemakkelijke tijd. In 1950 zijn ze getrouwd en in de loop van de tijd kregen ze twee kinderen. Ons mam heeft echt genoten van de vakanties: eerst met het hele gezin naar Zeeland en later met ons pap wandelen in Duitsland.

Ook genoot ze van alle kleinkinderen. Ze deed vaak spelletjes spelen en lekkere taarten bakken. Dat kon ze als de beste. Ze bewaarde alle tekeningen, eerst werden ze opgehangen en daarna werden ze netjes in een boek geplakt.

Op 2 maart werd ze ziek en ging het snel achteruit. Fijn dat we er allemaal bij waren, toen ze voorgoed haar ogen sloot.

Mam, we hebben mooie herinneringen aan jou en die zullen we koesteren. Bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan!

Herman Louweren

Pauline en Henny Sanders-Louweren  
*Wietse en Sandra*  
*Manon en Martin*

Frederique en Sandy Louweren-Janssen  
*Freek*

*Wij willen u hartelijk danken voor de vele bliken van medeleven na het overlijden van mijn vrouw, ons mam, schoonmoeder en oma.*

In dierbare herinnering aan

*Saskia Louweren-  
van der Putten*

Geboren te Schagen, 1 februari 1941  
Overleden te Schagen, 11 april 2019

*Wij hebben uw belangstelling ervaren  
als een warme genegenheid en troost.  
Wij voelen ons hierdoor gesterkt. Bedankt.*

*Kinderen en kleinkinderen*

Saskia,

Hield van de natuur en was een levensgenieter. Toen ze haar ware liefde 'Herman' gevonden had, verhuisde ze naar Brabant, op het platteland. Samen kregen ze vier kinderen. Saskia stopte met werken en was een trotse en liefdevolle moeder. Ze heeft van het leven genoten.

Onze mam,  
Was altijd vrolijk en behulpzaam.  
Ze was er altijd voor ons.  
Mam, bedankt voor alles.

Ter herinnering aan

**Herman Louweren  
Hendrikus Lambertus**

echtgenoot van

**Saskia Louweren-  
van der Putten**

1 februari 1941

11 april 2019

*Drink er één op mij!*



Muziek

Muziek laat mij luisteren naar wie ik ben  
Muziek laat me huilen, laat me lachen  
Muziek is liefde en veel meer

Muziek laat mij dansen  
Muziek laat mij vrij  
Muziek is alles om anderen te geven

Muziek is mijn leven  
Muziek is het gene dat je energie geven kan  
Muziek geeft blijdschap na de pijn

Muziek brengt passie met zich mee  
Muziek kan je raken  
Het kan je liefde brengen en laten blijven

Muziek is een hartendief  
Het heeft mijn hart gestolen  
Muziek heeft mijn hart meegenomen

Mijn hart gaat op de maat  
Gezellig alle kanten op  
Je hart wordt vrolijk van muziek

Muziek is het waard om voor te leven  
Muziek doet mij iets  
Iets wat ik niet kan beschrijven  
Maar een ding is zeker; muziek moet er blijven

In dankbare herinnering aan

**Herman Louweren  
Hendrikus Lambertus**

echtgenoot van

**Saskia Louweren-van der Putten**

Geboren te Schagen op 1 februari 1941

Overleden te Schagen op 11 april 2019

*DE GESTORVENE*

*Zeven maal om de aarde te gaan,  
als het zou moeten op handen en voeten;  
zeven maal, om die éne te groeten  
die daar lachend te wachten zou staan.*

*Zeven maal om de aarde te gaan.*

*Zeven maal over de zeeën te gaan,  
schraal in de kleren, wat zou het mij deren,  
kon uit de dood ik die éne doen keren.*

*Zeven maal over de zeeën te gaan -  
zeven maal, om met zijn tweeën te staan.*

*Ida Gerhardt*

In liefdevolle herinnering

## Herman Louweren

Geboren op 1 februari 1941  
Overleden op 11 april 2019



Herman was zeer trots op zijn paarden en zorgde goed voor ze. Elke woensdag en zaterdag ging hij paardrijden in het bos. Herman hield van het leven. Hij was er altijd voor me en hielp me overal mee. Een betere vader kan ik me niet wensen. Pa, bedankt voor alles. Ik ga je missen!

Pauline

### Dichtbij

Ben je dichtbij?  
Zou je me horen,  
als ik schreeuw of roep?

Ben je dichtbij?  
Zou je me zien,  
als ik dans of val?

Ben je dichtbij?  
Zou je me omhelzen,  
als ik huil of me alleen voel?

Ben je dichtbij?  
Zou je naast me staan,  
als je me naar het altaar  
had moeten brengen?

Ben je dichtbij?  
Zou je me kussen,  
als ik kom waar jij nu bent?

Ben je dichtbij?  
Zou je op me wachten,  
tot wanneer ik weer bij je ben?

Ben je dichtbij?  
Zou je er zijn,  
nu en altijd, diep in mij..  
in mijn hart?

In liefdevolle herinnering

## Saskia Louweren- van der Putten Frederica Angelica Maria

echtgenote van

Herman Louweren

\* 1 februari 1941 † 11 april 2019

Herman Louweren

Pauline en Henny  
Wietse en Sandra  
Manon en Martin

Frederique en Sandy  
Freek

*Sterven doe je niet ineens,  
maar af en toe een beetje.  
En alle beetje die je stierf,  
't is vreemd maar die vergeet je.  
Het is je vaak zelfs ontgaan, je  
zegt: "Ik ben wat moe".  
Maar op een keer dan ben je aan  
je laatste beetje toe.*

*Ter herinnering aan*



## *Herman Louweren*

*weduwnaar van*

*Saskia Louweren-  
van der Putten*

*Schagen, 1 februari 1941  
Schagen, 11 april 2019*

*Liefde blijft*

*Seizoenen, jaren,  
kinderen, geliefden,  
alles komt en gaat.  
Wat wij bewaren  
zijn de beelden  
die nog blijven spreken  
over innigheid van leven  
en over pijn van sterven.  
Zoals elk blad dat valt  
voelt in zijn fijnste nerven.*

*Kris Gelaude*

In dierbare herinnering aan

## Saskia Louweren- van der Putten

echtegenote van

Herman Louweren †

\* Schagen, 1 februari 1941  
† Schagen, 11 april 2019

*Wij danken u voor uw medeleven  
en warme belangstelling.  
Kinderen en kleinkinderen*

LIEF  
BEHULPZAAM  
STERK  
TENNISSEN  
BELANGSTELLEND  
BINGO  
KOPJE KOFFIE MET GEBAK  
YOGA  
GEZELLIGHEID  
EIGENWIJS  
WINKELN  
OP VAKANTIE NAAR SPANJE  
DANKBAAR  
WANDELEN  
SCHILDEREN

In liefdevolle herinnering

Saskia Louweren-  
van der Putten  
Frederica Angelica Maria

echtgenote van

Herman Louweren

\* 1 februari 1941 † 11 april 2019

*Het heeft ons erg goed gedaan zoveel  
warmte en medeleven te hebben mogen  
ondervinden na het overlijden van Saskia.  
Onze dank hiervoor.*

*Herman, kinderen en kleinkinderen*

*Na een intens  
en liefdevol leven  
neem ik afscheid  
van iedereen die  
mij dierbaar was.*

*Liefs Saskia*

Lieve Herman,  
Wat ben ik dankbaar dat ik 28 jaar jouw vrouw heb  
mogen zijn. Ik had me geen lievere man kunnen  
wensen. Wat was ik graag samen met jou oud  
geworden. Toch ben ik ook dankbaar dat verder  
leed jouw bespaard is gebleven. Afscheid nemen  
van al je dierbaren was voor jou een onmogelijke  
opgave geweest. Wat ben ik blij dat ik er voor je kon  
zijn in je laatste uren.  
Herman, bedankt voor wie je was, ik zal altijd van  
je blijven houden!

Saskia

Lieve pa,  
Bedankt voor alle mooie momenten die we samen  
met jou hebben mogen meemaken. We hebben  
veel aan jou te danken en je stond altijd voor ons  
klaar. We zullen je verschrikkelijk gaan missen,  
maar in gedachten blijf je altijd bij ons. Maak er iets  
moois van, waar je nu ook bent.

Frederique en Sander

Pa,  
Wat was jij een goeie vent, je deed alles voor ons.  
Ik hoefde het maar te vragen en het werd gedaan.  
Als je even uitgeput op jouw plekje op de bank lag,  
sprong je meteen omhoog als je ons hoorde met  
onze kindjes. Je gaf nooit op, je hebt gevochten tot  
het einde. Pa je was zo sterk als een beer. We zijn  
trots op jou. Pa wat zullen we je missen!

Pauline en Henny

Lieve Herman,  
Erg dankbaar zijn we dat je ons zo liefdevol hebt  
opgenomen in je gezin. Je hebt ons veel geleerd,  
praktische dingen, maar ook de liefde en zorg voor  
de dieren en de moestuin.  
We zullen je nooit vergeten!

Freek en Vera

Allerliefste opa,  
Wat ben ik blij dat jij mijn opa was! De band die wij  
samen hadden, was zo speciaal en bijzonder.  
Ik zal je nooit vergeten en wil je nogmaals zeggen:  
"Opa ik vind jou heel lief." Dikke kus.

Teun

Opa,  
Nu ik eindelijk op jouw paardje durfde, waar je mij  
en Teun zo graag op wilde hebben, is het te laat om  
dat samen te doen. Ik zal goed op oma passen en  
altijd aan jou denken.  
Je wordt nu mijn ster en zal altijd even naar je kijken  
als ik naar mijn bedje ga.

Veerle

Opa,  
Schommelen, spelletjes spelen, visjes vangen, mijn  
teentjes tellen, verstoppertje spelen, liedjes zingen,  
alles deed ik met jou. Bij jou logeren was altijd een  
feest met heel veel lekkers erbij. Ik was jouw kleine  
meid en jij was mijn allerliefste opa Herman.  
Dikke zoen van mij.

Isa



Jasper  
Louweren

☼ 9 april 2019

☾ 25 april 2019

Een klein schattig engeltje  
Met een lieve lach  
Met glinsterende oogjes  
Die stralen, elke dag

*Op een wolk o zo hoog  
Zit je lekker zacht  
Kijk je naar de regenboog  
De maan die naar je lacht  
Sterretjes blinken om je heen  
De zon verwarmt je huis  
Je bent daarboven niet alleen  
Je bent ons vast vooruit...*

Schommelen, teentjes tellen,  
knuffelen, badderen, alles deed ik met jou.  
Ik ga je zo erg missen,  
mama

Er zijn geen woorden,  
alleen maar tranen.  
papa

*Met liefde ontvangen  
met verdriet weer afgestaan*

Sanne  
Louweren

♥ 11 april 2019

☆ 11 april 2019



Er staat weer een ster in de hemel erbij.  
Niet zo maar één,  
maar die ster dat ben jij.



Een ster die ik de naam  
Kleine Sanne ga geven.  
Zo sierlijk en mooi,  
die laat zien wat je voor ons  
betekend hebt in dit leven.



Waar je nu bent, is voor ons  
alleen nog maar gissen.  
Sanne wat zal ik jou  
verschrikkelijk gaan missen.





Ter herinnering aan

## HERMAN LOUWEREN

weduwnaar van

Saskia Louweren-  
van der Putten

Schagen, 1 februari 1941  
Schagen, 11 april 2019

*Wij danken u voor uw medeleven  
en warme belangstelling.  
Kinderen en kleinkinderen*



In dierbare herinnering aan

## Saskia Louweren- van der Putten

echtgenote van

Herman Louweren †

\* Schagen, 1 februari 1941  
† Schagen, 11 april 2019



*Wij danken u voor uw medeleven  
en warme belangstelling.  
Kinderen en kleinkinderen*



HERMAN LOUWEREN

01-02-1941

11-04-2019

VRIEND

DOORZETTER

BETROUWBAAR

CREATIEF

VOETBALLER

FANATIEK

ZORGZAAM

SOCIAAL

BELANGSTELLEND

SASKIA Louweren-  
van der Putten

echtgenote van  
Herman Louweren

\* 1 februari 1941  
† 11 april 2019

*Liefde blijft*

*Seizoenen, jaren,  
kinderen, geliefden,  
alles komt en gaat.  
Wat wij bewaren  
zijn de beelden  
die nog blijven spreken  
over innigheid van leven  
en over pijn van sterven.  
Zoals elk blad dat valt  
voelt in zijn fijnste nerven.*

*Kris Gelaude*

TER HERINNERING AAN

**SASKIA**

\* SCHAGEN, 1 FEBRUARI 1914  
† SCHAGEN, 11 APRIL 2019

BEDANKT VOOR ALLE STEUN

JE LEEFDE GESLOTEN,  
MAAR JE HART STOND OPEN.  
JIJ BLEEF VECHTEN,  
WIJ BLEVEN HOPEN.  
JIJ HEBT AFSCHIED KUNNEN NEMEN,  
AL JE DIERBAREN GEKUST.  
WIJ ZULLEN ALTIJD VAN JE BLIJVEN HOUDEN,  
MAAR GUNNEN JE NU JE RUST.

In liefdevolle herinnering

**Herman Louweren**

echtgenoot van

Saskia Louweren-van der Putten

\* 1 februari 1941      † 11 april 2019

*Bedankt voor uw belangstelling en medeleven.  
Kinderen en kleinkinderen*

*Sterven doe je niet ineens,  
maar af en toe een beetje.  
En alle beetjes die je stierf,  
't is vreemd maar die vergeet je.  
Het is je vaak zelfs ontgaan, je zegt:  
"Ik ben wat moe".  
Maar op een keer dan ben je aan  
je laatste beetje toe.*

# SASKIA

\* SCHAGEN, 1 FEBRUARI 1914  
† SCHAGEN, 11 APRIL 2019

## SASKIA LOUWEREN-VAN DER PUTTEN

allerliefste mama **mijn maatje** *onze sas*  
LIEF *rustig gezelligheid zorgzaam*  
**vriendin** *alles komt goed* houdt van feestjes  
*sportief* MOOIE KLEDING **veel schoenen**  
*lekker koken* **WANDELEN** natuurmens  
**romantisch** belangstellend *LEERGIERIG*

LOVE YOU

## Herman Louweren

\* 1 februari 1941  
† 11 april 2019



**leuk** **lief**  
**sociaal** **sportief**  
**houdt van gezelligheid**  
**vakantie gaan zoonanbidder**  
**harde werker en timmerman**  
**boerekoolstamp met worst**  
**wandelen in de bossen**  
**familie uitjes biertje**  
**voetbal kijken**  
**doorzetter**  
**78**



Standaard standaard: 70 x 110 mm  
ongevouwen: 140 x 110 mm



Maatje groter standaard: 90 x 130 mm  
ongevouwen: 180 x 130 mm



Vierkant: 100 x 100 mm  
ongevouwen 200 x 100 mm



**Formaten van  
gedachteniskaartjes  
staand en vierkant**



Liggend: 110 x 70 mm  
ongevouwen: 110 x 140 mm



Liggend kortdraaiend: 110 x 70 mm  
ongevouwen: 220 x 70 mm



**Formaten van  
gedachteniskaartjes  
liggend**



**Formaten van  
gedachteniskaartjes  
drieluik**